

woord
Jona
Amitthai
stad
Ninevé
kwaad
aangezicht
Tarsis
Jafo
schip
prijs
overtocht
wind
zee
storm
zeelieden
lading
lichter
ruim
slaap
kapitein
Misschien
mannen
elkaar
lot
onheil
overkomt
land
volk
Hebreeër
hemel
droge
vlucht
rust
onstuimiger
roeiden
leven
onschuldig
bloed
woedende
slachtoffer
geloften
vis
drie
dagen
nachten
benauwdheid
graf
hulp
stem

hart
watervloed
golven
ogen
opnieuw
tempel
Water
Zeewier
hoofd
bergen
aarde
grendels
eeuwig
verderf
omhoog
ziel
gebed
afgoden
dankzegging
beloofd
heil
tweede
keer
prediking
spreek